

Βουλγαρικό Διεθνές Κίνημα  
Διακήρυξη του BIM

БЪЛГАРСКО  
МЕЖДУНАРОДНО  
ДВИЖЕНИЕ



Γιατί το κάνουμε αυτό;

Επειδή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε **Βούλγαροι** και επίσης συνειδητοποιήσαμε ότι η ανθρώπινη φύση μας είναι όπως όλων των άλλων ανθρώπων, αλλά αυτό που μας ενώνει είναι η Βουλγαρική γλώσσα μας και την πολιτιστική κληρονομιά μας.

Επειδή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε ένα έθνος που πεθαίνει, θέλουμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία και να την αντιστρέψουμε προς αναγέννηση.

Επειδή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε ένας λαός που στερείται την κυριαρχία και το δικαίωμα της κρατικής αυτοδιάθεσης. Ένα έθνος του οποίου οι ικανότητες να θρέψει, να προστατέψει και να αναπτύσσεται ως έθνος έχουν αφαιρεθεί.

Επειδή καθοδηγούμαστε από τα συναισθήματα μας, από τον πόνο, τη δικαιοσύνη, την πίστη μας και τον θρίαμβο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αρετής εναντίων του σκοταδισμού και της αποτυχίας.

Επειδή γνωρίζουμε ότι οι μηχανισμοί της κρατικής διακυβέρνησης μας έχουν καταληφθεί από τους πιο διεφθαρμένους, και άστοχα στοιχεία της κοινωνίας μας. Φυσικά, όσοι είναι έτσι παίρνουν και το δρόμο αυτό. Το ίδιο το σύστημα τους καλλιεργεί και τους ενσωματώνει επιλεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί την επιβίωσή της. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται υπό την καθοδήγηση των ξένων, μη-Βουλγαρικών δυνάμεων που επιδιώκουν τα δικά τους συμφέροντα σε παγκόσμιο κλίμακα.

Επειδή για τις δυνάμεις αυτές όλα αυτά, που είναι Βουλγαρικά, η γλώσσα μας, η πολιτιστική κληρονομιά, δεν θεωρούνται ότι έχουν πνευματική αξία, αλλά το αντίθετο ως αλυσιτελής, ως μίας χρήσης και διαγραφόμενα στοιχεία στο πεδίο εφαρμογής της κοσμοθεωρίας τους. Η διαδικασία αυτή είναι εις βάρος όλου του έθνους, που ανεπιτυχώς προσπαθεί να επιβιώσει σε τεχνητά σχεδιασμένη ατμόσφαιρα μιζέριας, στην ανομία, στην αδικία και στην στοχευμένη ενημερωτική επιθετικότητα. Σε μια ατμόσφαιρα καταπίεσης, και κυνισμού. Σε ένα περιβάλλον με άγχος, και φόβο, και την αίσθηση υπαρξιακού αδιέξοδου και έλλειψη πίστης για ένα καλύτερο αύριο.

Επειδή για τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι μισοί όλων των Βουλγάρων σε ενεργή ηλικία έχουν αναγκαστεί να αναζητήσουν επιβίωση εκτός της Βουλγαρίας, πέρα από τη γη που την κληροδοτήσαμε από τους προγόνους μας.

Επειδή έχουμε ένα υπέροχο κλίμα, πλούσιο σε φυσικούς πόρους, λόγω έλλειψης πολέμων, φυσικών καταστροφών και των πανδημιών, σήμερα το Βουλγαρικό έθνος είναι ένα από τα έθνη

που εξαφανίζονται με ταχύτερο ρυθμό.

Επειδή το θέλουμε όταν δεν θα υπάρχουμε πλέον, να υπάρξει μια ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στην οποία οι απόγονοί μας θα παράγουν θα ζουν και θα μιλήσουν με τα παιδιά, τους γονείς και τους φίλους τους στην για μας μια ιερή, διαχρονική, μητρική βουλγαρική γλώσσα.

Η γλώσσα στην οποία θα μπορούν να διαβάσουν την αληθινή ιστορία των προγόνων τους. Η γλώσσα στην οποία θα μπορούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να οικοδομήσουν τις απόψεις τους σχετικά με το παν-Δημιουργίας.

Διότι αν δεν καταφέρουμε να βρούμε ο ένας τον άλλον, και να ενωθούμε, μας καταδικάζουν «τους Βούλγαρους», τα λόγια μας και τη πολιτιστική μας κληρονομιά.

Τα ανθρώπινα γονίδια μας θα συνεχιστούν, η γη μας θα σταθεί. Αλλά δεν θα υπάρχουν Βούλγαροι και δεν θα υπάρχει ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, και ανθρώπινη ιστορία θα θάψει μια ακόμη γλώσσα. Η γλώσσα στην οποία κανείς ποτέ στο σύμπαν δεν θα προφέρει «Zdravey» (Hello), «Blagodaria» (ευχαριστώ) και «Obicham te» (σ 'αγαπώ).

Επειδή υπάρχει μια τέτοια καθολική εμφάνιση, ένα τέτοιο φαινόμενο, όπως φορείς του πολιτισμού, τους απογόνους και τους δημιουργούς ... όπως σε μας. Εμείς, που έχουμε, που κάνουμε και αποκαλούμε τον εαυτό μας «Βούλγαροι».

Επειδή πιστεύουμε ότι η δύναμη πίσω από το Παν-Δημιουργίας δεν μας δημιούργησε για να εξαφανιστούμε μαζί με τα λόγια μας. Και ακόμα κι αν γίνει έτσι, δεν θα είναι άφωνο, θα το ακούσει όλος ο κόσμος! Θα το ακούσουν δυνατά στα βουλγαρικά, και θα πρέπει να μεταφραστεί, γραπτά και προφορικά για το ακούσουν όλες οι άλλες γλώσσες!

Επειδή η βουλγαρική λέξη και το μήνυμα ΔΕΝ ΘΑ βυθιστεί λιγόλογα στο σκοτάδι της λησμονιάς!